

# Nu kan du Twittra med Gud

Ulrika Erlandsson, Kateket Nytt, April 2017

Om man är nyfiken ställer man frågor – även när det gäller svåra ämnen. Kan Katolska kyrkans lära ge svar på frågor som är relevanta i ditt liv just nu? I Twittra med Gud finns 200 modiga frågor som ställts av unga människor om Gud, tron och etik. Författaren fader Michel Remery ger korta och tydliga svar på 140 tecken, och erbjuder också lite längre svar som bygger på Katolska Kyrkans Katekes och Bibeln. Han visar att tron är logisk, även på 2000-talet. Med Jesus Kristus i centrum visar han hur vi kan be och förklarar sakramenten. Här ges också många svar kring viktiga delar av kyrkohistorien, både ur svenskt och internationellt perspektiv.



**Twittra med Gud** innehåller 434 sidor, är närmast ett uppslagsverk och är för:

- Unga kvinnor och män som är nykna på den katolska tron.
- Nyblivna katoliker och katekumener.
- Alla som vill uppdatera sin kunskap om tron.
- De som vill förklara tron för andra.



En viktig bok för alla ungdomar! säger Jessica Moussa, tidigare ordförande på SUK och Fiorella Bastidas, nuvarande ordförande.

ungdomar vill ha svar på. Av min erfarenhet på SUKs läger och andra sammanhang har det varit tydligt att ungdomar har många speci ka och återkommande frågor som de vill ha svar på. I den boken fann jag svar på dessa.

Det var Jessica Moussa, SUKs tidigare ordförande, som upptäckte *Twitter med Gud* då hon deltog på ett möte med Europeiska biskopskonferensens i Rom. – På plats trä ade vi författaren av boken som berättade om den och rakt ut frågade om vi kunde tänkas ge ut den på svenska. Jag släppte inte idén och tog med den hem till Sverige. Efter att ha bläddrat igenom den och läst större delen av den bestämde jag mig för att det är en bok som förklarar sådant vi



»Twitter med Gud« ger raka och goda svar till er som söker efter sanningen och ett gott sätt att leva. + Anders Arborelius, o.c.d Biskop av Stockholm

Jessica tog med sig boken till SUKs styrelse som snabbt såg bokens potential och vände sig till KPN med förfrågan om utgivning.

– Varför behövs *Twitter med Gud*?

– Boken är viktig i vår tid för den berör ämnen som ungdomar själva har valt och frågat om. Informationen är lättillgänglig och enkel att både läsa och förstå. Man kan själv välja hur utförliga svar man vill ha på frågan genom att läsa tweeten, paragrafen eller på »tweeting- withgod« appen där man kan läsa lite mer utförligt. – Är det sant att författaren kommer till Sverige?



Författare F Michel Remery

FADER MICHEL REMERY är katolsk präst. Efter studier i arkitektur vid Delft Tekniska Universitet i Nederländerna arbetade han för det holländska flygvapnet och sedan ett ingenjörsföretag i Baltikum. Han studerade teologi i Rom där han skrev en avhandling vid det påvliga universitetet Gregoriana. Han var en medlem av en rådgivande kommission för nya medier och ungdomar vid Vatikanens internet service och arbetade under många år med ungdomar och universitetsstudenter i Leiden, Nederländerna. Han är nu vice-generalsekreterare vid den Europeiska Biskopskonferensen (CCEE).

Boken beräknas komma ut under maj månad, 430 sidor. Pris: 150 kronor



Diakon Göran Fäldt har översatt.

DIAKON GÖRAN FÄLDT, som översatt boken: Fader Michel talar direkt och konkret till sina läsare på ett språk som är lättillgängligt och aldrig krångligt eller tungt. Innehållet är i högsta grad relevant och en kunskapskälla för alla som vill förstå sin katolska tro bättre och stärka sin identitet som kristen. Jag tycker att föräldrar som vill tala med sina barn i den här boken har oändliga möjligheter att diskutera och tänka till på skärmfri tid. Yngre som själva vill ha dialog med andra kristna och andra religioner får saker förklarade på ett sätt som man kommer ihåg. En bok som verkligen behövs i en tid då alla ska utsättas för normkritik och ifrågasättande av alla sanningar! En bok att återvända till och glädja sig åt!

– Ja, Fiorella har bjudit in honom till de Nordiska ungdomsdagarna som är i Vadstena den 1–3 september. Där kommer han också leda en workshop kring hur man kan arbeta med *Twittra med Gud*.



Original article: <http://kpn.se/media/2381/kateket-nytt-nr-1-2017.pdf>